

= Winter 1942 =

Samen met Wim Hendrikse (van fotozaak) velen keer niet binnendoor maar over de Grote Berg, van school naar huis voor de middag pauze.

In de kerkstraat werden we staande gehouden door twee duitse soldaten die ons de weg vroegen naar „der Eisenbahn“ en omdat we de bordjes in de stad goed kenden, werden we die twee naar „de ijsbaan“ aan de Aelsterweg, al waar men in de winter langs het EVV terrein een veld als ijsbaan had aangelegd.

We hadden dus precies de andere kant aangeweken!

Met enige spoed zijn we naar huis gelopen en hebben het huis niet meteen kunnen te verstullen!

27 September 1997

= Gauthier =